

P.912278

België-Belgique
P.B.
1090 Brussel 9
1/9421

Périodique « Grotte Notre Dame de Lourdes » à Jette, ASBL
Août 2016 Trimestriel
Bureau de dépôt: 1090 Bruxelles
Éditeur responsable : Benoît
Hauzeur, rue de l'Église St-Pierre 8
B - 1090 Jette

Elever...

Il y a des humains qui élèvent l'humanité. Il y a des humains qui abaissent l'humanité. Il y a des images ou des conceptions de dieu qui élèvent la divinité. Il y a des images et des conceptions de dieu qui abaissent l'humanité.

L'évidence, le propos le plus courant de notre société actuelle est de mettre en avant la liberté dans ce qu'elle a de plus basique. Chacun-e a le droit de faire ce qu'il, ce qu'elle veut ; le rôle de l'autorité étant de veiller à ce que la liberté de l'un ne dérange (pas trop) les autres. « Laissez-lui faire ce qu'elle aime ». « Bah ! Tant que cela ne fait pas de mal aux autres... »

C'est quoi, *faire mal aux autres* ? Et surtout, c'est quoi *faire bien* aux autres ?

Je ne connais pas de champs ou de jardins où, sans qu'aucun soin n'y soit apporté par un cultivateur, il y pousserait spontanément des belles fleurs ou de bonnes plantes. Habituellement, dans un champ en friche, pousseront des ronces, des chardons et des orties... La friche est bonne – *il faut que la terre se repose*. En spiritualité, c'est le sens du sabbat. Du dimanche dans notre tradition chrétienne. Mais le repos n'est pas l'abandon... Il est simplement la non-action. Le cultivateur va reprendre son travail au terme du temps de repos.

On peut dire que sa liberté d'agir, de cultiver a respecté la « liberté » nécessaire à la terre pour se régénérer, se renourrir. Savez-vous que le mot *communion* vient de « munir ». Le corps du

Christ reçu dans la parole et le pain eucharistique te « munit », te donne ce qui est utile pour le chemin. Que serait une liberté sans la force, sans l'énergie pour agir et produire une œuvre ?

Dans beaucoup de représentation de la vierge à l'enfant, Marie donne son sein au bébé Jésus. Elle le nourrit de son lait, mais aussi de la foi et de la sagesse d'Israël, en particulier de l'espérance exprimée dans le magnificat au chapitre 2 de St-Luc. De tout ce qu'elle a elle-même reçu. *Il a pris chair de la vierge Marie*. La liberté du Christ a été nourrie par celle de Marie.

Et en même temps cette liberté de Marie a été élargie, dilatée, élevée par la liberté du Christ qui sans cesse a dépassé les frontières. Par sa parole et son agir, par sa bonté et son attention à l'humanité souffrante. Ces frontières que l'on construit tantôt dans le but proclamé de se protéger et de se donner un espace de pouvoir, tantôt par paresse, par indifférence ou par refus de la différence... Jésus a toujours été plus loin. Il a entendu la demande de la païenne qui priait pour sa fille malade ; il était prêt à aller chez le centurion romain ; il s'est laissé toucher par le lépreux et il a demandé d'enlever la pierre qui séparait Lazare du monde des vivants. Le sabbat est fait pour l'humain et non l'humain pour le Sabbat. Jésus ne cherchait pas à nier l'importance du Sabbat, du repos – comme je l'ai écrit plus haut. Mais il rappelle le sens et le but de toutes nos conventions.

Elever l'humanité, la guérir de ce qui la dessèche, de ce qui la replie sur elle-même – ce qu'on appelle le péché. La remettre en route vers la source de toute chose. Qu'on appelle Dieu mais qui est au-delà de tout mot, de toute connaissance et de toute affirmation.

Marie a suivi son fils. Parfois sans comprendre – ainsi quand il la secoue « ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père » ; « Femme que me veux-tu ? ». Mais le plus souvent en fidèle disciple, le suivant là où sa joie avait déjà été « il élève les humbles, il comble de biens les affamés, il se souvient de son amour ». Marie n'est-elle pas la première humble que le Christ a élevée auprès de lui ?

Notre liberté pourra-t-elle se vivre comme celle de Marie ? Notre Eglise, notre société, nos propos parviendront-ils à nourrir et à élever la liberté des humains qui viennent en ce monde ?

Abbé Benoît Hauzeur, recteur

Agenda

1. Célébrations à la grotte et en paroisses

Il y a une célébration eucharistique à 8 h chaque jour à la chapelle de la grotte, à 8 h. Suivie d'une adoration le vendredi. Le dimanche, eucharisties à l'église paroissiale av. Ch. Woeste à 9 h 45 et à St-Pierre à 11 h 15

2. Les portes de la miséricorde ... à Bruxelles

En cette année du Jubilé de la Miséricorde, n'oublions pas les propositions à la cathédrale et à la Basilique (sacrement de la réconciliation ; parcours présentant différentes facettes de la miséricorde à vivre seul, en famille ou en groupe ...) Ces animations se poursuivront jusqu'à la **fermeture des portes saintes** qui aura lieu **le dimanche 13 novembre**, le matin pour la Basilique et à 15 h pour la cathédrale.

Renseignement 02/533.29.06 ou www.catho-bruxelles.be

3. Les nuits d'adoration

- 17/18 septembre 2016

- 15/16 octobre 2016

Renseignement : Verscheure Monique tél : 0474 / 41 56 51

4. Groupe de prière de « la Barque » à 10h00 (le lundi),

Méditation de l'été.

Le pape François nous a proposé, dans son exhortation apostolique Laudato si', de porter dans notre prière de louange et de supplication la création – la nature comme l'humanité – que notre désir d'exploitation et de maîtrise traite avec bien peu de respect. En pensant en particulier à ceux qui œuvrent pour notre domaine.

Nous vous proposons un extrait de cette exhortation – disponible dans les bonnes librairies (dont celle attenante à la Grotte)

Marie, reine de toute la création. Chapitre 8, § 241 - 245

Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totalement

transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Non seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu'elle conservait fidèlement (cf. Lc 2, 51.51), mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes choses. C'est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés.

A côté d'elle, dans la Sainte Famille de Nazareth, se détache la figure de saint Joseph. Il a pris soin de Marie et de Jésus ; il les a défendus par son travail et par sa généreuse présence, et il les a libérés de la violence des injustes en les conduisant en Égypte. Dans l'Évangile, il apparaît comme un homme juste, travailleur, fort. Mais de sa figure, émane aussi une grande tendresse, qui n'est pas le propre des faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité pour aimer et pour servir humblement. (...)

Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce que « si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son Créateur » (...) Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il.

* * *

Prière chrétienne avec la création Du pape François

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse. Loué sois-tu.

Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd'hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu.

Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l'amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien. Loué sois-tu.

Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d'amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l'univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu'aucun n'est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent
pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d'amour et de beauté.
Loué sois-tu. Amen.



P.912278

België-Belgique
P.B.
1090 Brussel 9
1/9421

Tijdschrift 'Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdesgrot' te Jette, VZW
Augustus 2016 Driemaandelijks
Afgiftgebureau: 1090 Brussel
Verantwoordelijke uitgever : B.
Hauzeur, St.-Pieterskerkstraat 8
B - 1090 Jette

Onvoorstelbaar hoe de mensheid oorzaak is van heel wat tragedies. Denken we aan de grote migratiestromen en hun gevolg van rampzaligheden, de aanslagen in Brussel, Parijs, Bagdad, Nice, spanningen in Europa, enz... Een echt rampenjaar?

Het dogma van de hemelvaart doet ons er aan herinneren dat de mensheid bestemd is om ten hemel te gaan. De Maagd Maria is na haar aardse leven met lichaam en ziel opgenomen in de hemelse glorie. Als er wegen zijn die verwijzen naar de hel zijn er heel zeker ook levenspaden die leiden naar het aards paradijs.

Laat het ons even hebben over 'vrijheid.' Een zo groot mogelijke vrijheid behoort tot de moderne realiteit. Iedereen is vrij van doen en laten waar hij of zij zin in heeft. En als er al eens over de grenzen van dergelijke waarde wordt nagedacht, is het om de vrijheid van de ene zodanig in te stellen dat de andere zijn vrijheid niet teveel wordt verstoord. 'Laat hem maar doen, zolang anderen er maar niet onder lijden' is de leuze.

Anderen kwaad berokkenen wat betekent dit eigenlijk? En de vraag 'hoe kan ik goed zijn voor mijn naaste?' gaat nog een stapje verder. Ik ken geen enkel moestuintje waar alles vanzelf groeit zonder zorgen en tussenkomsten van de eigenaar. Mooie bloemen en gezonde groenten komen er niet vanzelf. Onkruid en andere wilde planten nemen snel de overmacht. Regelmatig de grond een poos laten rusten kan een verstandige beslissing zijn. In spirituele zin is dat de bedoeling van de zondagsrust. Deze vrije onvruchtbare

periode is bedoeld om opnieuw op krachten te komen. Vandaar de waarden van het gebed en de zondagsvieringen.

Wist u dat het woord 'communie' afstamt van de Latijnse term 'munire' wat wij kunnen vertalen als 'versterken, verdedigen.' De eucharistie en het ontvangen van de communie sterken ons. Wat zou de 'vrijheid' immers betekenen indien we daartoe niet de nodige kracht en energie zouden hebben. Het zou pure dromerij zijn. Doorheen zijn hostie schenkt Christus ons de kracht om in zijn Geest de weg van de hoop te bewandelen. Meerdere afbeeldingen van Maria tonen ons hoe zij Jezus voedt aan haar borst. Zij voedt Hem daarmee zowel lichamelijk als geestelijk door de overdracht van haar wijsheid als dochter van Israël. Zij draagt Hem haar geloof en hoop over. Jezus kreeg doorheen zijn opvoeding als kind Maria's vrijheid mee.

Maria werd vervolgens discipel van Jezus. Hij vervolmaakte haar door zijn woorden en daden. Met een onweerstaanbare energie deed hij mensen opstaan uit hun beperktheid. Tegen de onwil van anderen die het niet zo goed voor hadden met hun medemensen. Zij klampten zich krampachtig vast aan hun verworven macht. Jezus heeft al deze grenzen verlegd. Hij stond open voor de weduwe die tot Hem bad voor haar dochter, Hij bekommerde zich om melaatsen, Hij liet de steen weggrollen van het graf van Lazarus. Hij opende voor ons de weg naar de eeuwige gelukzaligheid.

Mensen doen herrijzen is hen genezen van al wat hen verdrukt en vernedert, van al wat hen verarmt en doet leven in wanhoop, die hen dwingt om op zichzelf terug te plooiën en ten onder te gaan in zonde. Mensen bevrijden is hen opnieuw de weg tonen naar het Vaderhuis, de weg naar God.

Maria is haar zoon gevolgd. Soms zonder Hem echt te begrijpen. Maar steeds in volle vertrouwen. 'Vrouw wat is er tussen u en mij?' waren zijn woorden te Kana. Maar meestal brengt haar vrijheid haar de vreugde van de hoop, zoals verwoord wordt in het Magnificat. 'Hij ziet om naar zijn nederige dienstmaagd.' Is Maria niet de eerste die Jezus verheft tot inzicht en geluk? Bidden wij om te mogen delen in Maria's genade van vervolmaking en versterking. Opdat ook wij anderen zouden kunnen genezen en optillen uit hun onmacht.

Een gebed

Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt. Amen.

+++++

Agenda

- **Iedere zaterdag (behalve in Juli en Augustus)** parochiale mis om 16 h
- Op donderdag 25 augustus 2016, naar aanleiding van de Jetse Floralia in de Sint-Pieterskerk organiseert Musica Cultura om 20 uur **het openingsconcert** samen met de Koninklijke Filharmonie van Jette . Tickets (8 euro) zijn te verkrijgen vanaf zondag 3 juli tussen 11 en 12 uur in de 'Pastorie" Kardinaal Mercierplein 4. U kan eveneens kaarten bekomen door storting op rekening BE97 7330 2664 7849.
Die kaarten zullen dan voor u klaar liggen aan de ingang.
- **Nachten van aanbidding:** 17/18 september; 15/16 oktober 2016 Inlichtingen : Verscheure Monique 0474/41 56 51

+++++

Het geheim van Maria

Maria, de moeder van Jezus, is ongekend populair, ook buiten de traditionele muren van het katholieke geloof. Miljoenen mensen - gelovig en ongelovig - trekken elk jaar naar haar bedevaartsplaatsen in La Salette, Parijs en Fatima. Het zogenaamde 'genadebeeld' van de Zoete Moeder van Den Bosch baadt elke dag in een zee van bloemen en kaarsjes die door passanten worden achtergelaten. Wat is Maria's geheim?

Maria is in de eerste plaats zo belangrijk omdat ze de moeder van Jezus is. Ze baarde hem in de stal van Bethlehem, was getuige van zijn publiekelijk optreden, van zijn kruisdood en later van zijn verrijzenis. Ze was - als enige vrouw - aanwezig in de bovenzaal toen de heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

En hoewel het Nieuwe Testament weinig details over haar meedeelt, heeft de christelijke traditie een heel net van mythes en verhalen rond haar verzameld. Zo vertelt het Proto-evangelie van Jacobus over haar verwekking: Joachim en Anna waren oud en kinderloos, maar dankzij Gods ingrijpen konden ze toch een kind krijgen.

Onbevlekt

Binnen de katholieke theologie bestaan er zelfs vier zogenoemde dogma's over Maria. Zij is de Moeder Gods, want Jezus was behalve mens, ook geheel God. Omwille van haar moederschap kon zij ook geen erfzonde hebben ('onbevlekt ontvangen'): hoe zou Jezus anders zondeloos in de wereld zijn gezet?

De katholieke traditie kent haar bovendien het eeuwige maagdschap toe, mede vanwege de hardnekkige koppeling in de christelijke traditie tussen zonde en seksualiteit. Het laatste Mariadogma is dat van haar tenhemelopneming: ze heeft het bederf van de dood niet gekend, maar is met ziel en lichaam in de hemel opgenomen.

Gewillig oor

In de volksvroomheid heeft Maria altijd een belangrijke rol gespeeld. God en zelfs zijn mens geworden Zoon staan zo ver weg van de arme zondaars, dat christenen zich liever wenden tot heiligen om een goed woordje voor hen te doen. Maria is bovendien een moeder, en nog wel een moeder die haar dode zoon heeft moeten begraven. Wie hard en onbarmhartig door het leven wordt geslagen, weet dat zij een gewillig oor en een begripvol hart bij

Maria kan vinden. Vooral vrouwen identificeren zich veel gemakkelijker met Maria dan met de mannelijke Jezus.

Er gaat een katholiek grapje over Maria, dat precies aangeeft welke aantrekkingskracht zij op gelovigen heeft. Jezus loopt door de hemel en merkt dat er allerlei mensen rondlopen die eigenlijk te zondig waren om toegelaten te worden. Hij wendt zich tot Petrus en vraagt opheldering. Petrus voelt zich ongemakkelijk en stamelt: 'Dat weet ik, Heer. Maar als ik ze bij de voordeur wegjaag, laat uw moeder ze via de achterdeur binnen.' (...)

Plooibaar

Drie redenen kunnen de populariteit van Maria in onze tijd grotendeels verklaren. In de eerste plaats laat Maria zich gemakkelijk voegen naar de wensen van haar vereerders. Op elke plek in de wereld ziet ze er anders uit. Ze draagt net zo makkelijk de kleren van Peruaanse indianen als de eenvoudige dracht van Franse boeren. Ze luistert naar ontelbaar veel namen. En een Madonna met een zwarte huid is voor niemand een probleem. Probeer dat maar eens met Jezus te doen.

De tweede reden van haar moderne populariteit is dat ze geen deel uitmaakt van het 'theologisch establishment'. Ze staat niet voor het kerkelijke instituut en wordt daarom ook niet geassocieerd met kerkelijke machtspolitiek, blunderende bisschoppen of moeilijke ethische debatten over abortus en euthanasie. Als de kerken in zwaar weer zitten om financiële malversaties en seksueel misbruik, treft Maria geen enkele blaam. Ze is onkwetsbaar voor de misstappen van een instituut dat door steeds meer mensen met nek wordt aangekeken. Omdat ze niet direct met een geïnstitutionaliseerde religie wordt geassocieerd is ze bovendien gemakkelijk 'toegankelijk' voor vrije spirituelen en soloreligieuzen.

Ten derde is Maria al eeuwen verbonden met allerlei vormen van volksgeloof: rozenkransen in alle soorten en maten, bloedwenende Madonnabeelden en geregelde verschijningen overal ter wereld. Maria is tastbaar, voelbaar, direct verbonden met de aarde waar wij op leven.

En juist aan deze fysieke elementen hebben we in onze laatmoderne tijd kennelijk zoveel behoefte.

Frans Bosman in, Open deur, december 2012, bl. 2 – 3

Maria kan vinden. Vooral vrouwen identificeren zich veel gemakkelijker met Maria dan met de mannelijke Jezus.

Er gaat een katholiek grapje over Maria, dat precies aangeeft welke aantrekkingskracht zij op gelovigen heeft. Jezus loopt door de hemel en merkt dat er allerlei mensen rondlopen die eigenlijk te zondig waren om toegelaten te worden. Hij wendt zich tot Petrus en vraagt opheldering. Petrus voelt zich ongemakkelijk en stamelt: 'Dat weet ik, Heer. Maar als ik ze bij de voordeur wegjaag, laat uw moeder ze via de achterdeur binnen.' (...)

Plooibaar

Drie redenen kunnen de populariteit van Maria in onze tijd grotendeels verklaren. In de eerste plaats laat Maria zich gemakkelijk voegen naar de wensen van haar vereerders. Op elke plek in de wereld ziet ze er anders uit. Ze draagt net zo makkelijk de kleren van Peruaanse indianen als de eenvoudige dracht van Franse boeren. Ze luistert naar ontelbaar veel namen. En een Madonna met een zwarte huid is voor niemand een probleem. Probeer dat maar eens met Jezus te doen.

De tweede reden van haar moderne populariteit is dat ze geen deel uitmaakt van het 'theologisch establishment'. Ze staat niet voor het kerkelijke instituut en wordt daarom ook niet geassocieerd met kerkelijke machtspolitiek, blunderende bisschoppen of moeilijke ethische debatten over abortus en euthanasie. Als de kerken in zwaar weer zitten om financiële malversaties en seksueel misbruik, treft Maria geen enkele blaam. Ze is onkwetsbaar voor de misstappen van een instituut dat door steeds meer mensen met nek wordt aangekeken. Omdat ze niet direct met een geïnstitutionaliseerde religie wordt geassocieerd is ze bovendien gemakkelijk 'toegankelijk' voor vrije spirituelen en soloreligieuzen.

Ten derde is Maria al eeuwen verbonden met allerlei vormen van volksgeloof: rozenkransen in alle soorten en maten, bloedwenende Madonnabeelden en geregelde verschijningen overal ter wereld. Maria is tastbaar, voelbaar, direct verbonden met de aarde waar wij op leven.

En juist aan deze fysieke elementen hebben we in onze laatmoderne tijd kennelijk zoveel behoefte.